



AYAM

training



MET GRATIS
IK-KOMPAS
TWW €37,50



VOOR KINDEREN EN PUBERS

Leer jezelf en de ander beter kennen

De missie van Laura en Sandra

Het is onze missie dat kinderen vanuit kracht hun plek in het Voortgezet Onderwijs vinden. Dit lukt wanneer we ze geen trucjes aanleren maar helpen de wijsheid in henzelf te vinden. Vanuit verbinding met jezelf ontstaat zelfvertrouwen en weerbaarheid. In hun ontwikkelproces hebben ze de hulp van open en bewuste volwassenen nodig, die volwassene dat ben jij!

AYAM IS EEN INITIAFTIEF VAN:



AYAM *training*

AYAM IS GERICHT OP

hoofd - hart - lichaam en ziel



De kinderen van deze tijd hebben in hun zoektocht naar henzelf, de groepsdruk, het prestatiegericht onderwijs en de grote hoeveelheid prikkels die op hen afkomen, meer dan ooit een steuntje in de rug nodig om zelfverzekerd hun weg in het Voortgezet Onderwijs te vinden.

Na afloop van deze unieke training weet je kind wat zijn talenten en mogelijkheden zijn. De ervarings- en oplossingsgerichte, creatieve en sportieve activiteiten die worden ingezet door middel van onder andere dieren en Tzolkin, maakt deze training uniek en toepasbaar in toekomstige situaties.



Voor wie?

Kinderen en pubers van 11 tot en met 13 jaar die

- zichzelf en de ander beter willen leren kennen;
- meer zelfvertrouwen willen;
- weerbaarder willen worden.

Deze kinderen hebben open en bewuste ouders, leerkrachten, coaches of (jeugd)hulpverleners naast zich nodig.

- Volwassenen die in verbinding met zichzelf staan
- Volwassenen die bereid zijn in de spiegel, die hun kind hen biedt, te kijken;
- Volwassenen die nieuwsgierig zijn naar een nieuwe kijk op het leven en wat kinderen daarin nodig hebben.



De training

- Vier middagen waarin de Tzolkin (het gedachtegoed van de Maya's), paarden, Assen van Verandering, spel en o.a. het maken van een vlog centraal staan;
- Een ouderavond;
- Er zijn vooraf regelmatig informatie-avonden.

De training wordt geven bij Way4you, Wierdenseweg 23a in Daarle.

Meer informatie?

Check hiervoor de website:
www.way4you.nl
www.tzolkind.nl



De naam AYAM komt van het Engelse I AM, dat betekent IK BEN. Alles start met het beeld dat je over jezelf hebt.

Wie ben jij? De AYAM training geeft antwoord op deze vraag voor kinderen en pubers die in de overgangsfase van de basisschool naar de brugklas zitten.



Kosten

De kosten voor 4 middagen, een ouderavond en een gratis IK-KOMPAS (t.w.v. €37,50) bedragen: **€209,-**

Opgeven

Geef je op via
ayamtraining@gmail.com